



## Wie kende Eduard Sanders

**Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ruim 1400 Joodse stadgenoten weggevoerd naar concentratiekampen. Van hen keerden er 1224 nooit meer terug. Onder hen was het gezin van de fotograaf/uitgever Eduard Sanders (Groningen 1886-Auschwitz 1942).**

Straatfotograaf Eduard Sanders verhuisde na zijn huwelijk met Leentje Bollegraf in 1912 van Groningen naar Utrecht. Hier werden drie dochters geboren: in 1913 Mietje (Miep), in 1919 Alida (Lida) en in 1925 Evaline Sanders. Het gezin woonde van 1912-1921 aan de Vosmaerstraat 22, en van 1921-1923 boven hun fotowinkel aan de Damstraat 18 (Lombok). In 1926 verhuisden zij naar de Bosboom Toussaintstraat 9bis, en in 1929 gingen ze wonen aan de Westerstraat 15 (bij het station) boven hun Uitgeverij Rembrandt NV. Leentje Sanders-Bollegraf overleed in oktober 1937. In december 1940 hertrouwde Eduard Sanders met Evalina Grietje Kats, die voorheen woonde in Hengelo, Zutphen en Deventer. In augustus 1942 werd het hele gezin via

Westerbork gedeporteerd naar Auschwitz en daar door de nazi's vermoord. Sanders, zijn gezin en zijn werk worden sinds 2013 herdacht met een website: [www.eduardsanders.nl](http://www.eduardsanders.nl)

Hierop zijn veel van zijn prachtige foto's, waaronder tientallen uit Utrecht en omgeving, te zien. De makers van deze website willen graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben over deze fotograaf en zijn gezin, of die ze mogelijk nog zelfs ontmoet of gekend hebben. Hierover, maar ook als u beschikt over foto's van, of gemaakt door Eduard Sanders, kunt u contact opnemen met:

Jan Spoolder  
[jspoolder@hotmail.com](mailto:jspoolder@hotmail.com)  
[www.eduardsanders.nl](http://www.eduardsanders.nl)